

# Sommartid är utetid

**N**u är sommaren här. Det doftar av klöver och timotej. Sol och gröna, sköna stunder väntar på oss utanför husknuten. Värmen strömmar mot oss och vi vill alla öppna fönster och dörrar för att få svalka. Givetvis vill vi gärna att även våra abessinier och somalikatter ska få njuta av sommarens fågring. Men att släppa loss dem vind för väg är det inte många som kan.

## Synliga faror i det fria

Att ha katt inomhus på vintrarna är ingen konst, men att ha dem inne när humlorna surrar och fåglarna kvittrar utanför ställer mer krav på oss. Det är få av oss som bor på ett sådant sätt att vi kan öppna dörren rakt ut till friheten för våra katter. Det kräver idag säkra bilfria områden. Annat var det på 50-talet, då jag hade min första abessinier. Inga problem med biltrafiken att tala om fanns det då, även om jag då bodde nära storstaden, i en av förorterna. Katter kunde då röra sig fritt i hela samhället. Idag däremot skulle jag inte drömma om att släppa ut en katt i samma område. Bilarnas antal har ökat och med dem även fartdärarna. Och om det inte är biltrafiken som är problemet, så kan det vara de stora rovdjuren som man vill skydda sina telningar för, lokatter och örn är inga djur att leka med. Mona Näsman har berättat för mig att utanför hennes kattinhägnad i Tungelsta har lokatten varit synlig. Första gången hon förstod att något märkvärdigt var i görningen var när katterna riktigt buffades om att komma först in genom kattluckan från kattgården. Katterna verkade ordentligt skräddade. Detta beteende hade hon aldrig tidigare skådat. Mona upptäckte sedan tydliga spår efter lokatten utanför sin inhägnad. För hennes katter var det tur att de inte var ute på egen vift.

## Osynlig fara

Eller så kan det vara andra faror som är osynliga för oss, faror som vi inte vet finns. Min första abessinier drabbades av en sådan osynlig

fara. Rättfångare som hon var fick hon i sig giftet. Hon var en av alla de djur som under början på 60-talet drabbades av kvicksilverförgiftning orsakad av betad utsäde, vilket bönderna använde för att öka skördarna. Det var en fruktansvärd katastrof för många djurarter i Sverige. De betade utsädet förbjöds, men ni ska veta att så sent som 1970 gavs det fortfarande dispens till bönder att använda detta. Vilka miljögifter som finns idag kan inte jag sja om. Jag hoppas givetvis att det inte finns några, men tyvärr dyker otäcka saker upp. Tänk bara på avslöjandet av Eric Fichtelius, vars katt blev dålig av burkkattmaten, hans grävande avslöjade att man använde självdöda djur i kattmatstillverkningen. Så låt oss alltid vara på vår vakt.

## Skapa utrymme

Alla vill vi väl att även katterna ska få njuta av solens D-vitamininjektion och av alla ljuvliga dofter. Nu gäller det bara att lösa det på ett enkelt sätt. Självt har jag förmånen att äga sommarhus, där det är långt, mycket långt, till stora bilvägar, vilket innebär att mina damer får spatsera fritt i omnejden under helger och sommarlov. Sådant liv har även Eva Engbloms katter. Mitt problem är dock att man ibland skulle behöva ha dem instängda, så just nu planeras för någon form av kattgård, för gästande katter som är ovana att vistas ute, för löpande honor och för hankatter på besök.

## Frihet under ansvar

En del av katter får vistas utomhus iklädd sele. Detta kan jag varmt rekommendera om man har en katt. Men när antalet ökar blir det smått ohållbart. Kanske är det då dags att om man äger en lägenhet med balkong näta in den. Många av våra medlemmar har löst utevistelsen för sina katter på det sättet. Och om man bor i villa, hus eller torp kan man bygga en kattgård. Läs och titta på hur några av våra medlemmar försöker åstadkomma frihet med eller utan gränser.

Anqi Lindblom-Ahlm  
Olvondalens abessinier



Utekatten Lilla My i gröngräset



Kattgårdskatten Loo von Reich



Balkongkatten Chester,



Bandkatten Lilla My